

di. 28 december 1993, bezoek aan Fam. Groen - Wijderveld te Vlotstertille

Groen: met schip bij boerderij gelegen van aug. dec. 1944 bij hen ondergedoken. Beert Wijderveld geb. 22 aug. 1922 oom Hendrik met Beert Wijderveld in gezelschap van Marechaussee Jan? vertrokken op 1 november 1944, een half uur later waren de Duitsers bij de boerderij, betrouwen Marechaussee oefende de jongens (Hendrik en Beert) in het (lage) zwim van één van de schepen, hij zat ook in de buurt ondergedoken; Beert Wijderveld had verkenning met dochter van Sijtze Rozema uit Hoogkerke (H. Hofvermaat26) van mev. Groen. Wijderveld foto van Beert ontvingen. Groen vond het een spannende, avontuurlijke tijd. Mevr. G. W. vond het angstig en bang

fam Groen: komt oorspronkelijk uit Paessens, fam. Wijderveld uit Oldelove;

het 3-tal is verhoorden naar bevrijdde Zuiden en door Volgers Groen ook aangekomen, hij heeft gesproken met Meerbaas die de mannen een roeibootje aanwees waarmee ze konden overvaren over de Maas van Tiel naar Wamel, mensen aldaar (meerbaas + commandant verzet) zonden de jongens hekkend hebben van foto's die Groen hen toonde, bij het meer stonden nog een paar fietsen zonder binnenbanden die oom Hendrik om had gedaan omdat hij niet goed kon zwemmen. Op de heenreis heeft het 3-tal in Deventer overnacht bij mensen die Groen bekend zijn. Aangekomen in bevestigd gebied hebben ze opduidelijk gekregen met zonder terug te gaan naar het bezette gebied voor het leggen van verbindingen, dit in gezelschap van Engelse officiers. Bij Wageningen! is men tegen de lamp gelopen waar bij het 3-tal is gedood en de Engelse officier is gearresteerd

en krijsgewangen gemaakt, na de oorlog is hij vrijgelaten
en teruggekeerd bij zijn onderdeel. Groen vond het niet
nodig deze informatie te verifiëren omdat betrokkenen toch
dood waren en niet terugkwamen, dus een punt erachter,
Mevr. Groen. Val: stelt het op prijs dat Madu onderzoek wordt
gedaan door ons en heeft geen bezwaar tegen publicatie.
Groen heeft zich destijds op de boerderij verdienstelijk gemaakt
met melken en (schape) slachten!

Over Pa Wobber: hield zich nogal afzijdig van oorlogsgebeuren,
maakte geen herkenning, hij had (Groen) hiervoor
weinig goede woorden, ook zou pa de
CCD. contacteurs met Jenever aan de praat
hebben gehouden om het slachten overgesteld
te laten plaats vinden.

Bij de boerderij lagen destijds een aantal grote vrachtschepen
en enkele kleine (woon) schepen o.a. de fam. Zeeman.